

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 19,
Zomer 2014

Voor u ligt de nieuwsbrief met de informatie over onze projecten in Bangladesh. Ik ben met een oud klasgenoot van de Middelbare school op bezoek bij de slumschool geweest. Nicht Jorina heeft een aantal tieners verwend met een uitstapje naar het langste strand van de wereld. Natuurlijk komen er weer kinderen aan het woord in de rubriek "kennismaken met" en tenslotte informeren wij u over de mogelijkheid om uw vaste donatie middels een schenkingsakte te registreren, zodat uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is.



Dutch Shalom Family for Children

Over het algemeen gaat het met onze kinderen en hun verzorgers heel goed. We hebben genoten van de jaarlijkse picknick en onze manager Monir en zijn vrouw Liza zijn verblijd met een zoon en daarmee ben ik tot Shadder Nanu (witte oma) gepromoveerd. We hebben na lang zoeken een professional gevonden, die zowel de staf als de kinderen gaat begeleiden, zodat we eventuele escalaties kunnen voorkomen. In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over Sabina, Dhuku en Habib. Sabina is intussen in een ander opvanghuis geplaatst. Zij dreef de leiding zo vaak tot wanhoop, dat dit voorlopig de beste oplossing lijkt. Dhuku heeft ons ook weer regelmatig verrast met zijn gedragsproblemen en hij woont nu (tijdelijk) bij zijn zus en zwager in het Noorden van Bangladesh. Gelukkig is Habib cum laude geslaagd aan de Middelbare school en hij wil graag een Horeca Management opleiding in Maleisië gaan volgen. Overigens zijn alle 10 middelbare school studenten geslaagd, sommigen net als Habib met een prachtig eindresultaat en een paar met de hakken over de sloot, zoals dat hier heet. Ze beraden zich nu op hun vervolgopleidingen, want alleen met een diploma van de middelbare school kom je niet (meer) zo ver.



Cox's Bazar here we come!

Dat was mijn motto voor deze reis. Een bezoek aan Cox's Bazar met een aantal van onze tieners was mijn reisdoel deze keer. Zij hebben in maart eindexamen gedaan en daarna een lange vakantie. Bovendien gaat een aantal verder studeren of terug naar familie. Dit is tevens de groep die ik vanaf mijn eerste bezoek 7 jaar geleden, ken en volg. Daarom leek het mij leuk iets speciaals te gaan doen met z'n allen, maar daarvoor is geld nodig. Dus heb ik bij familie en vrienden om hulp gevraagd om dit uitje te sponsoren. En dat is gelukt, allemaal heel hartelijk dank!!



De kids wisten niet dat ik zou komen (normaal ga ik altijd in oktober), dus dat was de eerste grote verrassing. Ik werd vol verbazing en enthousiasme ontvangen en voelde me gelijk weer helemaal thuis. Die gezichten bij mijn aankomst zal ik echt nooit vergeten! Daarna kwam voor de tieners (8 jongens en 1 meisje) nog de verrassing van ons reisavontuur. Voor de tweede keer in hun leven naar het strand! Cox's Bazar is het Scheveningen van Bangladesh met 125 km aaneengesloten zandstrand.



Onze reis begon met een busreis ('s nachts) van zo'n 9 á 10 uur. Je zou denken dat je dan even lekker kunt slapen, maar alles behalve dat. Er wordt zo asociaal gereden en de weg is zo slecht, dat ik daar de kans niet voor heb gekregen. Gelukkig zijn we veilig aangekomen. Sommige tieners hebben nog wel een tukkie kunnen doen, want die Bengalen kunnen altijd en overal slapen. Nadat we vroeg in de ochtend aankwamen was er een jeep geregeld om ons naar een stuk land te brengen waar wij we in een tent zouden overnachten. Wij dachten zo'n 1.5 a 2 uur rijden... maar dat bleek iets langer. Na 45 min kwamen we langs een prachtig resort in aanbouw waar we, wel op afspraak, heerlijk hebben ontbeten.



De reis vervolgde zich per jeep over een weg langs het strand, door palmboombossen of door dorpjes. Na 1.5 uur inkopen gedaan (twee stapels brandhout, enorme watermeloenen, vis, rijst) en ook alle spullen die nodig waren voor de tent werden ingeladen. Dit lag in de jeep tussen al onze bagage in. Mijn voeten zaten zo klem dat ik een tas op moest tillen om deze even te verzetten. Na nog ruim een uur opgevouwen te hebben gezeten in de jeep kwamen we eindelijk aan op de plaats van bestemming: een privé stuk land aan het strand!



Eerst maar even pootje baden in de zee, want daar waren we wel aan toe. Terwijl de tent voor ons werd opgezet hebben de tieners heerlijk gezwommen en hebben we nog een kleine coconutparty gehouden 😊. Na een simpele maaltijd met een stukje vis nog even op het strand gewandeld en toen gingen de 3 dames (Joke, Subarna en ik) naar een huis in het dorp om te slapen. Wij sliepen op het bed van pa & ma en zij sliepen op een matje in een andere kamer. Het huis was super schoon, echt met bezemen gekeerd voor onze komst. Ze hadden zelfs een douche (wel koud water), dus in de ochtend even heerlijk gebadderd.



Het ontbijt aan het strand bij onze tent bestond uit een gekookt ei, watermeloen en een stukje maïskolf van het vuur. Daarna via een andere (betere) weg terug naar Cox's Bazar. Het vervoer had nogal wat voeten in de aarde, maar het is ons gelukt om via Teknaf (in het zuidelijkste puntje), terug te reizen naar het toeristenstrand. Hier staan bijv. bedjes met parasols die je kunt huren (ongeveer €0.30 per uur) en er zijn ook marktkraampjes. De jongens hebben weer gezwommen, zeesterren gezocht en een potje voetbal gespeeld op het strand met een groepje jongens die daar hun vrije donderdagavond doorbrachten.

Voor de meiden zit zwemmen er niet echt bij, want dat moet met kleren aan.....als je er daarna uitkomt en het halve strand nog over moet lopen met je natte pak is dat niet echt 'kuis' voor Bengaalse begrippen! Maar wij vermaakten ons prima met pootje baden en foto's maken. Over foto's gesproken: veel mensen wilden met mij op de foto, want ja zo'n blanke dame met opgerolde broekspijpen en witte melkflessen is toch best interessant om aan je familie te laten zien 😊.

Na een heerlijk diner aan het strand wachtte ons de thuisreis van zo'n 9 á 10 uur. We kwamen moe, maar voldaan en een beetje gebroken weer terug in Savar! Wat een geweldig avontuur waar iedereen enorm van heeft genoten. Dit zullen we echt nooit meer vergeten.

De rest van mijn verblijf in Bangladesh heb ik genoten van de kids, gerelaxt in de hangmat bij de tieners (op het dak van hun nieuwe huis), spelletjes gedaan en gewoon lekker gekletst. Zo kan ik nog wel even doorgaan! Wat geweldig om ieder jaar te mogen genieten van deze bijzondere kids in dit mooie project. Gaaf om te zien dat de jongeren op deze manier zicht krijgen op een betere toekomst!!!

Bezoek uit Nederland / Slumschool

Begin januari kreeg ik een mailtje van een oud klasgenoot van de middelbare school. Wij hadden elkaar 2 jaar geleden ontmoet bij een schoolreünie en hij had onthouden dat ik een kindertehuis in Bangladesh had. We hebben elkaar in ons Golpata Bed & Breakfast ontmoet, hebben de slumschool bezocht en zijn daarna op avontuur in Oud Dhaka geweest. Vroeger fietsten we samen naar het busstation in Rotterdam en reisden per bus naar Goeree Overflakkee en nu zaten we na 35 jaar weer samen in de bus in Dhaka 😊. Hij heeft uitgebreid met de manager Dino en een aantal kinderen gesproken en dan hoor je weer eens hoe belangrijk het is dat kinderen goed onderwijs krijgen. Ik heb tijdens de uren in de bus veel kunnen vertellen over Bangladesh en onze projecten en hij heeft beloofd promotie voor ons te maken. We zijn benieuwd.



Vakopleiding naaien en borduren

Tijdens deze opleiding leren (jonge) vrouwen de maat nemen, knippen, patroon tekenen en diverse stijlen naaien. Ze brengen hun kindje(s) gewoon mee. De oudsten zitten op school en de jongste doet gewoon een tukje op de kniptafel. Soms is het gewoon heerlijk relaxed hoe de mensen daar leven en soms verlang je terug naar de structuur en orde in Nederland. Beiden hebben zo hun voor- en nadelen.



Toerisme activiteiten

Deze keer hoefde ik geen onderdak te zoeken als ik in Dhaka was. Ik kon genieten van mijn eigen bescheiden kamertje in ons B&B. 's avonds koken of genieten van een bruine boterham met (cheddar)kaas. Regelmatig ontvangen we gasten, maar de bezettingsgraad mag best wat omhoog. Ook bij de promotie/marketing van onze andere toeristische activiteiten kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Op onze website www.jwsupport.nl/fairtourism kunt u meer lezen over de mogelijkheden. Hebt u zin om Bangladesh te bezoeken of kent u mensen die geïnteresseerd zijn in een bezoek, neem dan contact met ons op.



Kennismaken met...

Dit is een vaste rubriek waarin u kunt kennismaken met onze kinderen, hun achtergrond en toekomstdromen. Deze keer stel ik Neuton en Jhorna aan u voor.



Neuton is 18 jaar en woont samen met zijn jongere broer Nil Raton al 10 jaar bij ons. Zijn moeder is overleden en de 2e vrouw van zijn vader wil niets met deze jongens te maken hebben. Zelfs in de vakantie zijn ze niet welkom. Er is nog een oudere zus, die intussen getrouwd is en zich alleen om haar eigen gezin bekommerd.

Hij zit nu in de eindexamenklas voor de middelbare school en wil graag automonteur worden. Hij is onwijs goed in tekenen en schilderen en is dol op cricket en voetbal. Zijn lievelingskostje is rijst met vis.

Hij is ontzettend blij met ons opvanghuis. Hij vindt dat we een echte familie zijn met een paar regels en veel vrijheid om je te ontplooiën. Zijn grote voorbeeld is Shemon, één van onze tieners, omdat hij bij alles wat hij doet altijd eerst aan anderen denkt.



Jhorna is net 9 jaar geworden en zit in klas 2. Ze woont nu bijna 3 jaar bij ons en heeft een grote broer van 14 en een oude oma.

Haar moeder is 4 jaar geleden overleden en vader is onbekend. Via de Taizé broeders in Mymensingh is oma op ons opvanghuis geweest.

Jhorna is het zonnetje in huis en heeft altijd haar woordje klaar. Ze houdt van noodles, is dol op touwtje springen en geniet van de aandacht van haar "Nederlandse moeder".

Dan zijn er ook nog 3 nieuwe kinderen bij gekomen: Ruma 9 jaar uit een sloppenwijk en ondervoed; Joel, 8 jaar van een kostschool, waar hij meer slaag dan eten kreeg en Gesan, die met zijn moeder in een park woonde.

Tenslotte

Wij willen u er graag op attenderen dat het sinds 2014 mogelijk is om zonder tussenkomst van de notaris een contract op te stellen waarin u, als donateur, beloofd om 5 jaar lang een vast bedrag te schenken. U kunt dit bedrag dan geheel aftrekken voor de inkomstenbelasting. Zonder contract moet u eerst 1% van uw giften afhalen en mag het overblijvende bedrag afgetrokken worden. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen via mail: whitecake@jwsupport.nl of telefoon 070 347 76 20.

Wilt u ons blijven steunen met gebed, kinderkleding, bruikbare mobieltjes of laptops. Kent u anderen die geïnteresseerd zijn in ons werk, stuur deze nieuwsbrief door of geef de namen door aan het bestuur.

Hartelijke groet,

Joke Wittekoek

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Secretaris: Danielle van Dijk

Penningmeester: Johan van Bruggen

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070 347 76 20

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: **NL63 ABNA 09804 73098** t.n.v JW Support te Zoetermeer