

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh

opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 4,
Januari 2008



Het bestuur van JW Support wenst U allen vrede, liefde, gezondheid en geluk voor u en uw dierbaren! Dankbaar voor alle zegeningen ontvangen in 2007, gaan we vol goede moed en vertrouwen het jaar 2008 in.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?!

Met open armen ontvangen

Van 28 november tot en met 17 december zijn Lien van Wieren en Joke Wittekoek op bezoek geweest bij de kinderen van onze Dutch Shalom Family for Children. Voor Lien was het intussen de 3^e keer en zij werd met open armen ontvangen. Lien is de oma van alle kinderen en verzorgers en vervult die rol met veel plezier. Een omarming en een kus zijn voor velen een onbekende vorm van genegenheid. Het is voor veel Bengalen een hard bestaan om te overleven en er is weinig tijd voor sentimenten als liefde en genegenheid. Toch zie je dat een ieder het nodig heeft en ervan geniet. Binoy is van de leiding van het jongenshuis en zelf wees. Ook hij koestert de aandacht en warmte van Dadima (oma). Het liefst zouden ze oma daar laten wonen, zodat ze elke dag even langs kan komen.



Papegaaitje leef je nog

Een andere fan van Dadima is onze blinde Shahanaz. In de vorige nieuwsbrief schreef ik al over dit bijzondere meisje. Ook nu heeft ze ons weer verbaasd met haar slimheid en vrolijkheid. Ze herinnerde zich nog het spelletje "damespaard, herenpaard, boerenpaard". We hebben haar het liedje "Papegaaitje leef je nog" geleerd. De andere meisjes kenden dit al en willen het elke dag spelen en zij dus ook. Binnen de kortste keren kent ze het en zingt (en praat) het duidelijkst van allemaal in het Nederlands.



Hoe een monster verandert in een superlief poesje

Ook hebben we een mooi voorbeeld gezien van de bijzondere relatie tussen mens en dier. In het kleine jongenshuis is een jong katje aan komen lopen en heeft deze plek tot haar thuis gekozen. Het is een dame met air en speelt graag de baas. Als mevrouw wat wenst, zeurt ze net lang tot ze het krijgt. Ze wil alleen bij de manager op schoot, want hij is uitverkoren tot "baas". Verder gaat ze haar gangetje en trekt zich van niets of niemand iets aan. Dan komt ons blinde meisje op bezoek en zij hoort dat er een dier is. Zij kent geen poezen en gaat op onderzoek uit. De poes blijft doodstil zitten en laat Shahanaz haar helemaal betasten van kop tot staart. Ze mag aaien, knijpen, aan haar staart trekken etc. We hebben met verbazing zitten kijken hoe zo'n arrogant klein monster veranderde in een superlief, meegaand katje.



De besten van de klas

Tijdens ons verblijf hebben de kinderen enorm hard geleerd. Aan het eind van schooljaar worden er examens afgenomen en dat betekent veel leren en weinig tijd voor sport en spel. Ook worden de

computer- en tekenlessen even opgeschort. Maar het is de moeite waard, want alle kinderen zijn door naar de volgende klas. Zeven van hen behoren zelfs tot de besten in hun klas en zijn daar natuurlijk heel trots op (en wij ook!). Medio december zijn de meeste kinderen voor een vakantie van ruim 2 weken naar familie vertrokken.



Het huwelijksfeest

Door de examens konden er helaas niet zoveel kinderen mee naar het huwelijksfeest van Pronoy, onze oude boekhouder. Gelukkig waren er ook nog een aantal festiviteiten bij ons in Savar, zodat ze toch mee konden feesten en van het superlekkere eten genieten. Een bijzonder feestje wordt aan de vooravond van de huwelijksinzegening gehouden en heet Tumarikparty. De bruid en bruidegom worden ingesmeerd met gele en bruine kruidensmeersels en er is veel muziek en dans. De bruid van Pronoy woonde te ver weg en moest zich voorbereiden op de "grote dag". Hij heeft daarom alleen het smeerfeestijn ondergaan en



met zijn vrienden gevierd.

Stof voor Paaskleden

Natuurlijk ook weer veel besprekingen gevoerd met Dino, de coördinator van het prachtige textiel. Dankzij de mensen in de Koningkerk kon ik weer een mooie bestelling plaatsen, waar nu hard aan gewerkt wordt. Ook zijn we samen naar een drietal braderieën geweest, waar helaas veel minder bezoekers kwamen dan andere jaren, dus ook minder omzet. Op de enorme stoffenmarkt hebben we een paar mooie lappen gekocht speciaal voor Paaskleden. Op onze website www.jwsupport.nl kunt u hiervan een voorbeeld zien.



School voor meisjes uit krottenwijken



Ook is Dino begonnen met een schooltje voor meisjes uit één van de Krottenwijken in Dhaka. Hij wordt hierin gesteund door een Italiaanse pastoor, werkzaam in Dhaka en door JW Support. De meisjes krijgen niet alleen les, maar ook elke dag een goede maaltijd en één keer per jaar kleding en indien mogelijk een deken. Het koude seizoen brak nu aan, dus ze waren heel blij met de truien, vesten en broeken die ik - ondanks heftig protest van het British Airways personeel - toch weer had kunnen meenemen. De ouders krijgen een paar kilo rijst per jaar, omdat de kinderen anders niet naar school mogen, maar "een centje moeten verdienen" voor



het gezin met b.v. boodschappen dragen of plastic of papier ophalen en bij een recyclingfabriek brengen.

Niemand gunt het kind een nieuwe start



In 2008 komen er zes nieuwe kinderen bij ons wonen en ook voor school-sponsoring komen er ca. vijf bij. Dat brengt onze Shalom Familie op 48 kinderen intern en ca. 25 voor steun in de schoolkosten.

Over één jongetje zijn we nog in onderhandeling met de familie. Als we tenminste de verantwoordelijke oom kunnen vinden. Het kind is zes jaar en werkt voor een maaltijd en slaappleats in een restaurantje. Niemand kijkt echt naar hem om en de uitbater heeft een goedkoop knechtje en vindt dat hij goed voor het kind zorgt. Toen we hem wilden meenemen naar ons jongenshuis kwam de eigenaar van het restaurantje dan ook flink in opstand en verplichtte ons eerst toestemming te gaan halen bij oma.

Toen we oma gevonden hadden bleek zij niet de officiële voogd te zijn. Dus weer op tournee naar een oom met gezag. Tot op heden is die nog niet gevonden. Het kind heeft voor 98% zeker geen ouders meer, maar een enkeling had het nog over een vader ergens ver weg. Het hele dorp bemoeit zich ermee, maar niemand gunt het kind een nieuwe start in ons opvanghuis en dat is triest. Maar we blijven hopen en vertrouwen dat de juiste persoon wordt gevonden en het ventje bij ons komt wonen en in januari naar school kan!

Mijn reis naar Bangladesh



Ik was zo blij dat ik mee mocht naar Bangladesh, dat had ik, in verband met gezondheidsproblemen begin 2007 niet gedacht. Het was goed, te zien dat het met de kinderen fantastisch gaat. Allemaal goed examen gedaan. Ik sliep op een bed van 2x2 meter dus ruimte genoeg voor één persoon.. Maar de meisjes vonden het teveel van het goede en kwamen er vaak gebruik van maken. Dus zaten er regelmatig zeven of acht meisjes op m'n bed. Gezellig hoor, ik heb ze heerlijk geknuffeld, dat kan als je oma bent. Shahanaz (een blind meisje) kwam elke dag even

kroelen. Ze is nu tien jaar en ik ken haar vanaf dat ze zes jaar was. Een heel slim, wijs meisje. Twee jaar geleden leerde ik haar een liedje en dat kwam ze me nu voorzingen. Over twee jaar vertelt ze mij het volgende liedje wat ik haar nu geleerd heb. Maar Shahanaz vond de ballonnen wel het mooiste. Zeker als ze kapot gingen. Een tekenwedstrijd bij de jongens. Ze kunnen zo mooi tekenen. Wij waren de jury.

Gezellig was het ook bij Onita (= de kok) en de jongens te gaan eten. Ik moest altijd lachen om Albert zoals hij Ooma tegen mij zei. Binoy had het moeilijk toen wij weggingen. Hij is zo'n lieve jongen, die zijn broer laat studeren. Hij werkt als leider bij de kleine jongens.

We hadden ook nog de bruiloft van Pronoy en Angela. Drie dagen feest, dat is wat anders dan hier in Nederland. Het



was een fijne tijd. Jammer dat ik niet jonger ben, dan wist ik het wel.

Lien

UITNODIGING

Op D.V. zaterdag 26 januari 2008 vanaf 14.00 uur is er een informatiemiddag over het werk van JW Support in de Koningkerk te Voorburg (adres Bruinings Ingenhoeslaan 2). De belangrijkste onderwerpen zijn de kinderen van de Shalom Family for Children en het Bengaalse textiel.

U bent allen van harte welkom!!

Tenslotte een verzoek aan allen die de nieuwsbrief nog niet per e-mail ontvangen. In het kader van de kosten is het prettig om zoveel mogelijk de digitale snelweg te gebruiken voor verspreiding van de nieuwsbrief. Een ieder die de nieuwsbrief nog niet via de computer ontvangt, graag uw mailadres doorgeven aan whitecake@jwsupport.nl.

*Een hartelijke groet van
Joke Wittekoek*

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Willem Kasius directeur van Wika Trade

Secretaris: Daniëlle van Dijk

Penningmeester: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v JW Support te Zoetermeer