

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 5,
Mei 2008

Alles en allen in goede staat

Op 28 april ben ik teruggekomen van het eerste bezoek in 2008 aan onze Bengaalse projecten. Gelukkig heb ik ook nu alles en allen in goede staat aangetroffen. De kinderen waren druk met de voorbereidingen voor de halfjaarlijkse examens die eind april en begin mei worden afgenomen. Op dit moment verblijven er 48 kinderen in onze huizen en worden er 27 financieel gesteund voor hun onderwijs.



Mijn gezondheid heeft het de tweede week aardig af laten weten, waardoor een aantal afspraken zijn afgezegd. De verzorging door de leidster van het meisjeshuis, Kolpona, en hun kokkie was buitengewoon goed. De meisjes vonden mijn dieet van toast en water maar erg vreemd. Rijstepap moest ik eten, dat was goed voor mijn buik. Maar helaas is er geen enkele pap, die ik naar binnen kreeg, dus toch maar de Hollandse manier van buikkrampbestrijding aangehouden.



Bengaals nieuwjaar

Kort na aankomst was er al een feestje, want op maandag 14 april werd het Bengaalse nieuwjaar gevierd. Natuurlijk trekken wij als "dames" onze mooiste kleding aan, de haren worden uitgebreid gekamd en her en der worden wangen en lippen nog wat opgepoetst. De kinderen zingen, dansen en voeren toneelstukjes op. Helaas versta ik er niks van, maar ik heb wel door, dat ze over een onuitputtelijke voorraad beschikken. In al die jaren dat ik er kom, heb ik nog zelden hetzelfde gezien. Steeds opnieuw maken ze voordrachten, sketches en dansen en zingen ze dat het een lieve lust is.



Huis met tuin

De meisjes wonen sinds februari in een prachtig huis. Hierin hebben een aantal jaren Nederlandse zendingswerkers gewoond en ik heb 2 jaar terug al gevraagd bij eventuele verhuisplannen dit meteen aan ons te melden. Het huis heeft een prachtige tuin voor de deur en ligt binnen 2 minuten loopafstand van de school.



De meisjes zijn begonnen met het planten van wat fruitboompjes en ze willen zelf ook wat groente gaan verbouwen. En al is het allemaal heel kleinschalig, het is in elk geval heel leerzaam om met elkaar groente en fruit te verbouwen.

Helaas is er in het meisjeshuis een vacature voor een assistente, die we de afgelopen tijd niet hebben kunnen invullen. Er was één



kandidate en daar waren we niet zo enthousiast over, dus nog maar even verder zoeken.

Hollandse bezem

Bij de tieners was wel enige onvrede over de manier van leidinggeven. De leiders lagen 's morgens te slapen en 's avonds keek de ene tv en de andere was voor eigen studie naar bijles. Dat is natuurlijk niet volgens afspraak, dus maar eens even de Hollandse bezem erdoorheen gehaald.



De assistent had een veel groter salaris nodig i.v.m. gewijzigde familie omstandigheden en had al van de manager te horen gekregen dat wij dat niet zouden betalen. Hij heeft daarom ander werk gezocht en is per 1 mei uit dienst. Gelukkig was er tussen de sollicitanten een geschikte nieuwe kandidaat. We hopen dat hij een positieve en enthousiaste inbreng heeft en ook de leider hierin mee zal trekken. Zo niet dan nemen we van hem ook binnenkort afscheid.

De tieners zijn een kwetsbare groep, die heel veel aandacht nodig heeft en een goed voorbeeld voorgeleefd moet worden. Slapen en tv kijken horen daar niet bij. Begeleiding bij hun studie, uitleg over wat wel en niet kan in de samenleving en in onze huizen zijn enorm belangrijk. Opvoeden gaat niet vanzelf, dat kost tijd en energie. Gelukkig hebben we een manager, die dat allemaal snapt en ook het goede voorbeeld geeft. Hij gaat voor een paar maanden bij de tieners wonen om e.e.a. weer in goede harmonieuze banen te leiden.

Rubel werkte als sjouwer

Via een Italiaanse priester, hebben we Rubel in ons project gekregen. Hij is ongeveer 8 jaar en werkte als sjouwer bij een treinstation in Dhaka. Hij was van huis weggelopen, omdat zijn vader erg slecht voor hem zorgde en meer slaag dan eten gaf. Op een dag had hij zich bezeerd aan zijn been en kon dit als straatschoffie niet goed behandelen. Via de priester is hij naar een ziekenhuis gebracht en hebben ze zijn been kunnen genezen. Hij vertelde hen dat hij graag dokter wilde worden en naar school wilde.



De Italianen hebben programma's om straatkinderen even hun harde bestaan te laten vergeten, maar geen opvangmogelijkheid voor dag en nacht, zoals in onze huizen. De priester had van ons project gehoord en heeft gevraagd of wij hem op wilden nemen. Rubel is precies het soort kind, waarvoor ons project ooit van start is gegaan. Kinderen zonder ouders, of met een ouder die niet of heel slecht voor ze zorgt is onze doelgroep. Rubel is dan ook van harte welkom en we hopen dat zijn droom om dokter te worden ooit zal uitkomen.

Projecten van Dino Halder

Natuurlijk ook dit keer weer een bezoek gebracht aan de diverse projecten van Dino Halder. Het schooltje voor meisjes van de slums begint aardig te draaien. Helaas is het klaslokaal te klein voor

50 kinderen. Op dit moment krijgen er zo'n 35 dagelijks een paar uur les en de andere 15-20 kunnen binnen een maand of twee in een andere ruimte ook wat regelmatig les krijgen. In hetzelfde huis krijgen ook ca. 15 meisjes borduurles. Zij zijn te oud voor de gewone school, dus probeert hij hun een vak te leren (borduren en naaien), waardoor ze straks in hun levensonderhoud kunnen voorzien.



Op het platteland van Rajshahie worden de prachtige dekbedden gemaakt, die u op onze website www.jwsupport.nl kunt bekijken en bestellen. Ons bezoek aan de dames daar was zoals altijd een dag van gezelligheid en verbondenheid. We proberen met handen en voeten te communiceren en dat leidt tot hilarische situaties. Natuurlijk krijgen ze altijd een uitgebreide les in kwaliteitsverbetering en zetten we weer even alle belangrijke aspecten op een rij.



Deze keer heeft Dino ons allemaal verwend met een picknick. De groep meisjes/vrouwen hadden dat al een jaar lang op hun verlanglijstje staan en ons bezoek was aanleiding om dit uit te voeren. Het was een gezellige bijeenkomst en we hebben volop genoten van het heerlijke eten.

We moesten in 2 groepen eten, omdat er niet genoeg borden waren. In de 2^e ronde ging ik helpen met rijst verdelen. Ze vonden het eerst wel erg gek, want ik ben tenslotte eregast. Maar toen ze zagen dat ik het heel leuk vond, begonnen ze er ook plezier in te krijgen en hebben ze volgens mij allemaal extra veel gegeten om steeds opnieuw rijst te kunnen vragen.

Tenslotte spreek ik de hoop uit dat iedereen die ons werk een warm hart toedraagt, dit tot uiting brengt in steun aan en promotie van onze stichting JW Support.

- U kunt uw giften storten op rekening 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer.
- U kunt mogelijkheden voor presentaties en verkooppunten doorgeven via whitecake@jwsupport.nl

Hartelijke groet,
Joke Wittekoek

PS
Vriendelijk verzoek aan allen, die de nieuwsbrief nog niet per e-mail ontvangen, graag uw mailadres doorgeven aan whitecake@jwsupport.nl. In het kader van de kosten is het prettig om zoveel mogelijk de digitale snelweg te gebruiken voor verspreiding van de nieuwsbrief.

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Willem Kasius directeur van Wika Trade

Secretaris: Daniëlle van Dijk

Penningmeester: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer